

# ***BIBELUNDERVISNING***

***2014***

## ***De Sidste Tider***

*ved sognepræst*

*Flemming Baatz Kristensen*

**Mandag den 13. januar 2014 kl. 19.30 i Sognehuset: Hvad siger Bibelen om døden?**

### **Indledning**

- De Sidste Tider
- hvad vi kan vide og ikke kan vide. 'Vide' som mennesker: ingen døde er kommet tilbage og har fortalt os noget om hvad det er at være død. 'Vide' som en troens viden, fordi Gud har åbenbaret os det i sit ord.
- ikke sige for meget. Golde spekulationer
- ikke sige for lidt. Gøre håbet levende
- sige det vi kan sige og udfolde det
- døden - et menneskets sidste tid
- et menneskes død
- døden er måske nok naturlig set i forhold til andre ting i livet, der begynder, har et forløb og så dør. Men i Bibelen er døden for mennesket højest unaturlig. Vi er skabt til at leve ikke til at dø. Døden hører ikke med til skabelsen, men er en følge af syndefaldet. Derfor byder døden os imod og er en fjende. Vi gør modstand mod døden: lægevidenskab, medicin, helsekure. Måltidet. Og Jesus kom for at overvinde døden i opstandelsen.
- Hvad er døden?

Et punktum. Der sættes punktum for livet. Det er slut

Et udråbstegn: Befrielse fra nød og lidelse

Et spørgsmålstegn: døden er en gåde, vi ikke kan løse

En tankestreg: fortsættelse følger

### **Hvad siger Bibelen om døden?**

- Hvordan kom døden ind i verden?  
1 Mos 2,17; 3,19.24;

Rom 5,12-14

Døden kom ind i verden gennem synden.

Sammenhæng mellem synden og døden: Rom 6,23

- I Bibelen optræder døden ikke først ved slutningen. Døden er en magt, en fjende, en fremmed: Rom 5,12; Hebr 2,15. ”Det kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred” (Rom 8,6)
- Tre slags død:

Den legemlige død: livet forlader kroppen og vi begravnes: 1 Mos 3,19; 1 Kor 15,21f; Sl 104,29; Job 14,2: ”Et menneske, en kvindefødt, har et kort liv, mættet med uro. Han folder sig ud som en blomst og visner, han er som en flygtende skygge og kan ikke bestå”. Døden rammer alle (Præd 8,8) og gør alle lige (Job 3,17-19). Menneskets lod én gang at dø og derefter at dømmes (Hebr 9,27)

Den åndelige død: den har vi med os ind i livet: 1 Mos 3,23f; Ef 2,3; Joh 3,6; Sl 51,7; Matt 8,22; Joh 5,25; Ef 5,14) og indtræffer her i livet, når kontakten med Gud brydes (Luk 15,32).

Den evige død: på den anden side af graven, når et menneske for evigt skilles fra Gud: Matt 25,31.46; 7,23; Luk 13,27; Rom 1,32. Opstandelse til dom: Joh 5,29; ApG 24,15. = den anden død: Åb 2,11; 20,6; 21,8

- Mennesket lever som den, der skal dø: Hebr 2,15. Underlagt fordærvsmagterne: Synd, død, djævel (1 Mos 3; Rom 6-8)

### **Kampen mod døden og overvindelsen af den**

- Jesus kom til jorden for at dø: Joh 3,16; Hebr 2,14f. Han er den eneste, der kan frelse os fra den evige død. Han kom netop for at frelse det fortabte: Joh 3,16; Luk 19,10
- Han døde i vort sted: Rom 5,6; 2 Kor 5,21. Han erfarede gudsforladthedens mørke: Matt 27,46; Hebr 5,7
- Jesus besejrede døden. Forsoningen besejrer synden og derfor kan opstandelsen besejre døden og det sker. Døden overvindes af Kristus: Rom 6,9. Den er tilintetgjort af ham og døden skal opsluges: 1 Kor 15,26.54-57.
- Del i Kristi død og opstandelse: Rom 6. Det kan indebære lidelse og modsigelse: Matt 10,21-25
- Dødselsen og levendegørelsen. Rom 6,1-14. Luthers forklaring til dåben i den lille katekismus: ”Hvad betyder da denne dåb i vand? Svar: Den betyder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster. I stedet skal et nyt menneske dagligt dukke frem og opstå, og det skal leve evigt i retfærdighed og renhed for Gud” og så henviser han til Rom 6,4. På den måde overvindes den åndelige død.

- Kristus befrier os fra dødsangsten. Hebr 2,15. Giver os et stærkt løfte om evigt liv ved troen: Joh 11,25f; 1 Pet 1,3
- Den død, vi alligevel skal dø, hvis ikke Jesus kommer inden. 1 Thess 4,13-18. ”Det hedder ikke, når vi dør, men hvis vi dør”

### **Vort forhold til døden**

- En smuk, værdig død
- En salig død
- Den gode død. ”Så døde han da gammel og mæt af dage ”: 1 Mos 25,8
- At længes efter at dø på grund af sorg – eller glæde. At ønske sig døden
- Den retfærdige skal ikke frygte døden: 1 Mos 15,15; 49,33. ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse” (Luk 2,29f)
- Dødens time er fastsat af Gud: 5 Mos 32,39; Job 14,5
- ”Memento mori = husk, du skal dø” Døden minder os om at være rede: Berede os på dommen: 2 Kong 20,1, til bøn om at være beredt: Sl 39,5.14; 90,12
- At tage sin død på sig (jf. dødens perle i Kristuskransen). Led i at tage sit liv på sig. Og gøre det omkranset af det kristne tro og dets håb. Ars moriendi = kunsten at dø. At øve sig i at dø...
- Søvn – den lille død. ”Jeg er træt og går til ro”
- Vi dør lidt hele tiden ... forskellige sider af det af dø: når vi mister, flytter, går af, livet er for kort til dårlige bøger.
- ”En tid til at fødes, en tid til at dø”: Præd 3,2

### **Næste gang: Mandag den 10. marts kl. 19.30 i Sognehuset**

Vært: Mandagsfællesskabet

*Mellemtilstanden – tilstanden mellem dødens indtræden og den kommende opstandelse*